



**'Paul
McCartney
werd afgelast,
dat vond ik
erg'**

CHANELLA VAN LANEN (17) UIT VEGHEL, VIJFDE LEERJAAR PRAKTIJKONDERWIJS

'Ik heb één echt slechte dag gehad, en dat was toen het concert van Paul McCartney in Nijmegen werd afgelast. Daar had ik lang naar uitgekeken, ik houd van zijn liedjes – *Eleanor Rigby* is mijn favoriet. Verder doorsta ik alle lockdowns best goed. Misschien doordat ik enig kind ben, ik ben eraan gewend me in m'n eentje te vermaken – hoewel, ik heb best vaak mensen om me heen, hoor. Ik teken portretten na van foto's op Pinterest, ik lees veel, ik begin straks in een boek over Wim Sonneveld. Zijn lied-

jes leerde ik kennen toen Spotify *Het dorp* begon te spelen toen mijn eigen playlist was afgelopen. Natuurlijk baal ik ervan dat mijn bijbaantje in de bioscoop stilligt, en dat ik nu wéér niet naar school kan, maar voor andere mensen vind ik het erger. Sommige vriendinnen kunnen hun bed niet uitkomen of hebben sowieso geen zin iets te doen. Daar heb ik geen last van, ik ben positief ingesteld. Natuurlijk hoop ik wel dat we snel weer van alles kunnen, en vooral: dat ik eindelijk Paul McCartney kan zien.' «